

ZATERDAG
7 JUNI
2025

OUDE KERK
HELVOIRT
19.00 UUR

OPEN KERK
VOORAF

HELVOIRT
Klarinet­spel

PINKSTEREN

Kom, adem ons open,
houd ons bijeen, zo verschillend als we zijn

Komende vieringen Open Kerk

Zaterdag 28 juni	19.00 uur	Viering
Zaterdag 12 juli	19.00 uur	Viering
Zaterdag 23 augustus	19.00 uur	Viering

Voor wie de vieringen van Open Kerk
mogelijk wil blijven maken:
NL80 INGB 0006 2320 91
t.n.v. Open Kerk Helvoirt
website: www.openkerkhelvoirt.nl



OPEN KERK

HELVOIRT

Klarinetkwartet Klavier, Largo Dvorák

INTREDELIED

*Geroepen om hierheen te gaan
niet zonder het vermoeden
dat mensen tot elkaar bestaan,
begeesterd door het goede.*

*Wij staan verwonderd – leven gaat
ons klein begrip te boven.
Wie dit aanvaarden kan, verstaat
de kunst om te geloven.*

*In wat wij zien en niet zien gloeit
de Geest van alle tijden
die dode grond tot bloemen bloeit
en heelt wat is gescheiden.*

WELKOM

Met Pinksteren vieren we
dat we worden angevuurd door de Geest,
die Gods kracht en wijsheid is
en ons steeds weer uittilt boven de chaos
en boven wat we zelf denken te kunnen.

De Geest maakt ons weerbaar tegen dwaalgeesten,
die te vuur en te zwaard angst zaaien,
haat prediken en zichzelf graag ophemelen
tot de enige redders uit de nood.

Bezield door deze Geest gaan wij samen verder,
solidair met onze nabije naasten,
en met mensen ver buiten onze eigen kring.

Graag heet ik u van harte welkom,
nu wij samen Pinksteren vieren,
omwille van elkaar en in Gods naam.

LIED

*Met al wat is, met al wat leeft
een hechte band beleven,
dat is een weg die toekomst heeft
van liefde en vergeven.*

*Geroepen om hierheen te gaan
open van hart en zinnen:
dat in de ruimte van uw Naam
wij ooit een antwoord vinden.*

VERSTILLEN

In stilte stellen wij ons nu open voor het besef
dat we in onze verbondenheid met elkaar
ook kunnen beleven hoezeer Gods Geest
in ons leeft en werkzaam is.

SCHULD EN VERGEVING

V. De nood die wij niet lenigen.
De helpende hand die wij niet toesteken.
De troost die wij niet brengen.

Het recht dat wij niet verschaffen.
De liefde die we niet tonen.
De trouw die we niet opbrengen.

De wonden die wij niet helen.
Het leven dat we schenden.
De nieuwe wereld van God
die wij alsmaar voor ons uitschuiven.

A. Het zij ons vergeven
door wie er onder lijden
en door God, die het hoogste Goed is,
de ziel en hartslag van ons leven.

BEZINNING EN LIED

G. *Verbreek de kilte met uw Geest,
win onze harten voor uw feest,
Kyrie eleison.*

V. Pinksteren,
feest van levenslust en durf,
van vertrouwen in het leven
en van geloof in wat het leven
ongezien te boven gaat.

G. *Gij tekent ons met licht en vuur,
met adem voor de lange duur,
Kyrie eleison.*

V. Pinksteren,
feest van eerbied voor de natuur
en voor het Mysterie dat haar bewoont.

G. *Leg zelf de lofzang in onze mond,
opdat de lofzang nooit verstomt,
Kyrie eleison.*

V. Pinksteren,
feest van de Geest
die ons laat volstromen met geloof
in een zinvol bestaan, vol liefde en trouw.

GEBED

V. Als Gij niet waart
de goede geest in de tijd –
als Gij niet waart
het sap in alle leven –
als Gij niet waart
mijn hart en ziel –

dan was
geluk niet te proeven
en lijden
niet te dragen;
dan was ik
als de dood
voor het leven.

Wij danken u
dat Gij er zijt
in tijd en eeuwigheid.

A. Amen.

LIED

*Helende Geest,
gij zijt als de wind, kom dan,
waai door onze harten, zuiver ons.*

*Helende Geest,
gij zijt als het vuur, kom dan,
vuur ons aan tot liefde, beziel ons.*

LEZING UIT DE HANDELINGEN VAN DE APOSTELEN (2:1-19)

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak zaten Jezus' volgelingen op een en dezelfde plaats bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.

In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring doordat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: 'Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, inwoners van Rome die zich hier gevestigd hebben, en ook mensen uit Kreta en Arabië, zowel Joden als proselieten – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.' Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: 'Wat heeft dit toch te betekenen?' Maar sommigen zeiden spottend: 'Ze zullen wel dronken zijn.'

Daarop trad Petrus naar voren, samen met de elf andere apostelen, verhief zijn stem en sprak de menigte toe: 'U, Joden en inwoners van Jeruzalem, luister naar mijn woorden en neem ze ter harte. Deze mensen zijn niet dronken, zoals u denkt; het is immers pas het derde uur na zonsopgang. Wat hier nu gebeurt, is aangekondigd door de profeet Joël:

*Aan het einde der tijden, zegt God,
zal Ik mijn Geest uitgieten over al wat leeft.
Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren,
jongeren zullen visioenen zien
en oude mensen dromen dromen.
Ja, over al mijn dienaren en dienaressen
zal Ik in die tijd mijn Geest uitgieten,
zodat ze zullen profeteren.*

LIED

*Helende Geest,
gij zijt als de dauw, kom dan,
laaf ons met uw goedheid, vervul ons.*

*Helende Geest,
gij zijt als het licht, kom dan,
wek ons tot nieuw leven, herschep ons.*

LEZING UIT HET EVANGELIE VOLGENS JOHANNES (14:16-17.26 en 20:19-23)

Op de avond vóór zijn kruisiging bemoedigde Jezus zijn volgelingen door te beloven: 'Ik zal de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid. Jullie kennen hem wel, want hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn. De pleitbezorger, de heilige Geest, die de Vader jullie in mijn naam zal zenden, zal jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb.'

Op de derde dag na Jezus' dood, in de avond van de eerste dag van de week, hielden zijn volgelingen de deuren goed gesloten uit vrees voor de Joden. Ineens kwam Jezus binnen, ging tussen het in staan en zei: 'Vrede voor jullie.' Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. Zijn volgelingen waren blij hem te zien. Weer zei Jezus: 'Vrede voor jullie. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik jullie.' Hij blies over hen en zei: 'Wees bezielde van de helende Geest. Vergeef elkaar, dan delft het kwaad het onderspit. Vergeef je elkaar niet, dan blijft het kwaad je achtervolgen.'

KLARINETSPEL

Ombra mai fu, Händel, met zang

OVERWEGING

Mensen kunnen niet zonder adem. Meteen bij de geboorte hapt een kind naar lucht en zo komt het op adem, en als we onze laatste adem hebben uitgeblazen, zijn we dood. Als we naar adem snakken, hebben we het benauwd. Wie de langste adem heeft, houdt 't het langste vol. Als we buiten

adem zijn, moeten we uitrusten om weer op adem te komen.

‘Kom, adem ons open!’ Binnen de kortste keren is dit lied tot onze favorieten gaan behoren. Adem is hier een mooi beeld voor de Geest, die in ons leeft en ook overal om ons heen werkzaam is. Zonder zelf zichtbaar te worden, zoals ook onze adem en de wind voor het blote oog onzichtbaar zijn. Aan het bewegen van de takken en de bladeren kun je zien dat de wind er is. Soms kun je ervaren dat je boven jezelf wordt uitgetild en tot meer in staat bent dan je voor mogelijk hield. Als gelovige kun je dat – zonder jezelf uit te vlakken – toeschrijven aan de Adem van God, die een bron is van vitaliteit en veerkracht. Op allerlei manieren is de Geest in iedere mens werkzaam, als trooster, als wegwijzer, als een bron van inspiratie. Bij het ouder worden laat de Geest ons groeien in wijsheid en mildheid. De Geest geneest de wonden die wij tijdens ons leven oplopen, schept orde in de chaos die we aanrichten, geeft zin aan ons leven, wijst ons de weg in benarde tijden en zet ons ertoe aan om liefdevol om te gaan met andere mensen en ervoor te zorgen dat de aarde ons kan blijven dragen.

Er zijn momenten waarop we de aanwezigheid van de Geest heel sterk ervaren. Bijvoorbeeld als we, jong of oud, in extase raken omdat we tot over onze oren verliefd zijn. Of als we opleven na een levensbedreigende kwaal, als we kinderen vrolijk met elkaar zien spelen, als dieren elkaar vertroetelen, als we ons door de schoonheid van de natuur, van de bergen of de zee laten overweldigen. Als we meegesleept worden door muziek of zang, zoals vandaag in deze viering. Kortom op momenten waarop het leven ons toelicht. Dan zien we de Geest aan het werk.

Kort orgelspel

Op 8 mei heeft de nieuwe paus Leo XIV al tijdens zijn eerste toespraak mijn hart gestolen. Hij gaat het werk van paus Franciscus voortzetten en staat achter de aanbevelingen van het synodale proces. Bijzonder is dat hij jarenlang als missionaris werkzaam is geweest in afgelegen bergdorpen in Peru, zonder wegen, zonder stromend water en met veel kindersterfte. Hij heeft de armoede van de mensen daar gedeeld en is een van hen geworden. Een echte herder, die ruikt naar zijn schapen.

Zijn wapenspreuk luidt: *In Illo uno unum*, en dat betekent: In de Ene zijn wij één. Met de Ene is

hier Jezus bedoeld en een-zijn is hier niet ‘allemaal hetzelfde’ maar met elkaar verbonden zijn terwijl we toch heel verschillend zijn. Eenheid dus in verscheidenheid. Dat vele kleuren mogen bestaan en als een zegen worden gezien, is een veelbelovende optie. Ook voor ons als Open Kerk, want we zijn wel klein en kwetsbaar maar de wijze waarop wij geloven en het leven vieren, past bij het kleurrijke palet van een zich vernieuwende wereldkerk. Met de snelle en onverwachte keuze van Robert Prevost tot paus heeft mijn geloof in de heilige Geest een nieuwe impuls gekregen.

Gelukkig is de Geest niet alleen aan het werk waar kardinalen in conclaaf bijeen zijn. De Geest is er voor iedereen, die daar ontvankelijk voor is: voor jong en oud, voor vrouwen en mannen, voor alle rangen en standen, in alle continenten. Deze Grote Verbinder daagt ons uit om tegenspel te bieden tegen polarisatie en versplintering, tegen leugens en halve waarheden. Tegenspel tegen de groten der aarde, die mensen alleen maar zien als pionnen op hun schaakbord. Ze snijden hele bevolkingsgroepen af van humanitaire hulp en overwegen zelfs om hen te deporteren naar uithoeken, waar ze alleen maar verder kunnen creperen. Bidden wij dat we te midden van deze chaos beziel blijven door de Geest van waarheid en liefde. En laten we alles doen wat we kunnen om menselijkheid, recht en rede te laten zegevieren.

KORT ORGELSPEL

BELIJDENIS Uitnodiging om als je dat kunt
te gaan staan.

*Een kerk van mensen
bedacht op God en Goed
waar elke morgen
als wonder wordt begroet –
ritme van leven:
een lied gegeven.
Daarnaar reiken wij.*

*Een kerk van mensen
die in de wereld staan,
die vol vertrouwen
de toekomst binnengaan –
eerbied voor 't oude
benieuwd naar 't nieuwe.
Daaraan bouwen wij.*

*Een kerk van mensen
die dient en kleinen eert,
een kerk waar liefde
gedeeld wordt en geleerd
rond brood en beker –
sprekende tekens.
Daarop hopen wij.*

*Een kerk meerstemmig
voor zoekers op de tast,
een kerk veelkleurig –
wie is hier niet te gast?
Geen rangen, standen,
wel open handen.
Daarvoor bidden wij.
Een kerk waar mensen mensen zijn.*

ORGELSPEL

Collecte
Brood en beker

KLARINETSPEL

Ave Maria, Schubert.

GEDACHTENIS

We breken samen het brood,
delen met elkaar ons kwetsbare bestaan.
We drinken de beker,
delen met elkaar alle zoet en zuur –
we doen samen wat te doen staat,
tot alle leven in U zal zijn voltooid.

Bidden wij voor die ziek zijn,
tobben, in het ongewisse verkeren.
Denk aan hen die bij hen waken,
hen liefdevol terzijde staan.

*Keer U om naar ons toe,
keer ons toe naar elkaar.*

Lied

Gedenk hen die brood en beker
dagelijks met ons deelden
en ons zijn ontvallen,
naam voor naam, gezicht voor gezicht.

In deze Pinksterviering gedenken wij
al onze lieve doden. Mogen zij opgenomen zijn

in een nieuw en ander leven,
in de Schoot van Ontferming.

*Keer U om naar ons toe,
keer ons toe naar elkaar.*

Lied

Bidden we voor allen die in wanhoop moeten leven.
Getroffen als ze zijn door aanhoudend
oorlogsgeweld, dat drijft op haat en leugens.
Vergeet niet al die mensen, groot en klein,
die van huis en haard zijn weggevlucht.
Gedenk hen die hun leven geven
in hun strijd voor vrijheid en gerechtigheid.

Vuur ons aan om samen te streven
naar keerpunten ten goede
in oorlogen die nooit hadden mogen beginnen.

A. Er zij licht, vrede, rust.

GEBED AAN TAFEL

G. *Dat het mij is gegeven
in U te aarden,
Grond van mijn grond.*

V. Komen zal de Geest
die als dauw de aarde drenkt.
Komen zal die zorg draagt
en het bange hart verkwikt.

Komen zal de Geest
die wat besmeurd is zuivert,
wat verdord is opfleurt en
het gekwetste zacht verbindt.

Komen zal de Geest
die versteenden laat ontdooien,
verkilden warm ademt en
verdwaalden thuisbrengt.

Komen zal de Geest van God:
de Geest van hem die,
als brood gebroken
van liefde is gestorven.

G. *Dat het mij is gegeven
in U te aarden,
Grond van mijn grond.*

V. Toen hem de mond werd gesnoerd,
zijn geest gedooft,
heeft hij ten afscheid brood genomen,
het gebroken en gezegd:
‘Dit ben ik en ik beloof jullie vast
dat je zult eten en drinken
aan mijn tafel in Vaders huis.
Neem, beleef en deel het leven
met mij en met elkaar.’

Hij heeft de beker genomen,
die gedronken en doorgegeven
met de woorden:

‘Neem de beker van mij over
en geef hem door aan elkaar,
totdat onze hoop en Gods belofte
werkelijkheid zijn geworden.
Doe wat ik heb gedaan;
maak een nieuw begin.’

G. *Dat het mij is gegeven
in U te aarden,
Grond van mijn grond,
kome wat komt.*

V. Gij uit de dood verrezen,
gij de hoop die leeft onder ons,
gij die de steen hebt weggerold
alle dood tenietgedaan –
hoor ons aan nu wij bidden
voor mens en wereld.

Gij, onze God, maak ons mens,
zoals hij is geweest, Jezus Christus:
alle dood te machtig,
in U voltooid voor altijd.

Bidden wij zoals Jezus ons dat heeft
voorgedaan.

ONZE VADER

Gezongen

*Onze Vader verborgen
uw naam worde zichtbaar in ons
uw koninkrijk kome op aarde
uw wil geschiede,
een wereld met bomen tot in de hemel,
waar water schoonheid
en brood gerechtigheid is, en genade –*

*waar vrede niet hoeft bevochten
waar troost en vergeving is
en mensen spreken als mensen
waar kinderen helder en jong zijn,
dieren niet worden gepijnigd
nooit één mens meer gemarteld,
niet één mens meer geknecht.*

*Doof de hel in ons hoofd
leg uw woord op ons hart
breek het ijzer met handen
breek de macht van het kwaad.*

*Van U is de toekomst
kome wat komt.*

V. U bent allemaal welkom
om het levensbrood met elkaar te delen.
Ten teken van ons vertrouwen
dat er een nieuwe wereld komt,
waarin lijden en dood er niet meer zullen zijn.

COMMUNIE

Orgelspel

KLARINETSPEL

Locus Iste, Bruckner.

GEBEDEN EN LIED

V. Kom, Geest van de waarheid,
open ons hart en onze ogen
voor wie arm zijn en rechteloos,
en gebukt gaan onder het kwaad.

G. *Laat onze woorden stijgen
voor uw gezicht als wierook.
Zie in ons het verlangen
een mens te zijn van U.*

*Kom, adem ons open,
adem ons open,
adem ons open.*

V. Kom, creatieve Geest,
geef ons de moed en de kracht
om ons krachtig te verweren
tegen allerlei vormen van onderdrukking.

G. *Laat onze woorden stijgen
voor uw gezicht als wierook.
Zie in ons het verlangen
een mens te zijn van U.*

*Kom, adem ons open,
adem ons open,
adem ons open.*

V. **Kom, Adem van God,
bemoedig ons in deze bange tijden,
dat wij de hoop niet verliezen
in onze strijd om vrede en gerechtigheid.**

G. *Laat onze woorden stijgen
voor uw gezicht als wierook.
Zie in ons het verlangen
een mens te zijn van U.*

*Kom, adem ons open,
adem ons open,
adem ons open.*

AFSLUITING

V. **Graag danken we de leden van het
Klarinetkwartet Klavier voor de stemmige
wijze waarop zij deze Pinksterviering
opgeluisterd hebben met hun spel en zang.
Dank natuurlijk ook aan ons koor, onder
leiding van Marcel Zagers en aan onze
organist Jac Peeters.**

Bij het verlaten van dit kerkje kunt u het
tekstboekje meenemen naar huis, om er later
nog eens in te kijken en er inspiratie en kracht
uit te putten.

Wij wensen u een stralend en geestrijk
Pinksterfeest. Graag zien we u over drie weken
terug bij onze volgende viering op zaterdag 28
juni a.s. En tussentijds ook welkom op de
Open Avond van Open Kerk op maandag 16
juni, aanvang om half 8, in HelvoirThuis.

Zo dadelijk is er koffie en thee, een mooie
gelegenheid om elkaar te ontmoeten en te
bemoedigen.

Mag ik u nu uitnodigen te gaan staan voor de
Zegenwens.

ZEGENWENS

Gezongen

*De Levende zegene en behoede u.
De Levende doe zijn aangezicht
over u lichten, en zij u genadig.
De Levende verheffe
zijn aangezicht over u,
en geve u vrede.*

*Zegen ons en behoed ons,
doe lichten over ons uw aangezicht
en wees ons genadig.
Zegen ons en behoed ons,
doe lichten over ons uw aangezicht
en geef ons vrede.*

V. **Wees gezegend en wees tot zegen voor elkaar,
in de naam van de Vader, de Zoon en de
heilige Geest.**

A. **Amen.**

ORGELSPEL

VERANTWOORDING

Deze viering is samengesteld door de Liturgische
Werkgroep van Open Kerk.

Lectoren: Margriet Hermans en Wim Weren.

Overweging: Wim Weren.

Koor onder leiding van Marcel Zagers.

Organist: Jac Peeters.

Met medewerking van de leden van het Helvoirts

Klarinetkwartet Klavier:

Peter van Iersel – bes-klarinet;

Sietske van Iersel – bes-klarinet;

Lonneke van Ierland – bes-klarinet;

Christ van Iersel – bas-klarinet;

Klaartje van Iersel, zang.

LIEDKEUZE

- A 286** Hierheen geroepen,
Marcel Zagers / Ad van Sleuwen.
- Pi 3** Verbreek de kilte,
Sytze de Vries / Willem Vogel.
- Pi 5** Helende Geest,
Jaap Zijlstra / Willem Vogel.
- A 272** Een kerk van mensen,
Marcel Zagers / Ramses Shaffy.
- A 287b** Keer U om naar ons toe,
Huub Oosterhuis / Antoine Oomen.
- A 273** Onze Vader verborgen,
Huub Oosterhuis / Tom Löwenthal.
- A 277** Kom, adem ons open,
Sieds Prins / Tom Löwenthal.
- A 280** Zegenwens,
Numeri 6:24-27 / Gert Bremer.

ILLUSTRATIE

Lidwina Foolen, Reiken naar de veelkleurige Geest.

INTENTIES VOOR DE GEDACHTENIS

Wij spreken in elke viering intenties uit voor overledenen. Namen daarvoor kunt u doorgeven aan Wim Weren, telefonisch (013 52 19 343) of via e-mail (w.j.c.weren@gmail.com). Uiteraard kunt u ook andere intenties doorgeven.

© Open Kerk Helvoirt, 7 juni 2025.