

ZATERDAG
13 FEBRUARI
2021

OUDE KERK
HELVOIRT
19.00 UUR

OPEN KERK
INTREDE

HELVOIRT
LIED

ZESDE ZONDAG DOOR HET JAAR

*Het licht blijft altijd schijnen
als we maar de moed hebben het te zien,
als we maar de moed hebben het te zijn.*
(Amanda Gorman)

Komende vieringen Open Kerk
indien mogelijk in de Oude Kerk te Helvoirt
in ieder geval als luisterviering via de website

Zaterdag 27 februari 19.00 uur Luisterviering
Zaterdag 13 maart 19.00 uur Viering
Zaterdag 27 maart 19.00 uur Palmпасen

Voor wie de vieringen van Open Kerk in de Oude
Kerk te Helvoirt wil blijven mogelijk maken:

NL80INGB0006232091
t.n.v. Open Kerk Helvoirt
<http://openkerkhelvoirt.nl>



OPEN KERK

HELVOIRT

*Zolang er mensen zijn op aarde
zolang de aarde vruchten geeft,
zolang zijt gij ons aller Vader,
wij danken u voor al wat leeft.*

*Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,
Gij redt de wereld van de dood.
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,
zijn lichaam is het levend brood.*

WELKOM

We hebben elkaar nodig, dat is toch zonneklaar,
want mensen willen zorg en aandacht voor elkaar.
Waarom niet even praten, waarom geen lieve lach?
Zo zorg je voor een lichtpunt ook op een donkere
dag.

Iemand die naar je luistert, iemand die met je
praat,
dat is nou juist waar het bij een mens om gaat.

Welkom bij deze luisterviering,
in het teken van zorg en aandacht voor elkaar,
op afstand en toch met elkaar verbonden,
omwille van elkaar in Gods naam.

LIED

*Daarom moet alles u aanbidden
uw liefde heeft het voortgebracht,
Vader, gijzelf zijt in ons midden,
o Heer, wij zijn van uw geslacht.*

SCHULD EN VERGEVING

Maak me, Heer
tot een werktuig van vrede

Laat me
waar haat is liefde zaaien
waar onrecht, recht
waar twijfel, geloof

waar wanhoop heerst, vertrouwen
waar duisternis, licht
waar droefenis, vreugde.

Laat me eerder
troosten dan troost zoeken
eerder begrip tonen dan erom vragen
eerder liefhebben dan geliefd willen zijn.

G. Wie geeft, ontvangt;
Wie vergeeft, wordt vergeven

BEZINNING

Aandacht voor elkaar:
allemaal willen we gehoord en gezien worden.
In deze tijd van crisis verlangen we vurig
naar een nieuw en beter normaal.

Kort orgelspel

Aandacht voor elkaar:
deel je zorgen, je angst en vrees,
want het coronavirus is hardnekkig en veelvormig.
Wanneer en hoe krijgen we het de wereld uit?

Kort orgelspel

Aandacht voor elkaar:
het virus raakt ons allemaal in ons werk,
onze vrije tijd en het contact met familie en
vrienden.
Samen kunnen we de rampspoed overwinnen,
want hoe zou de rampspoed óns overwinnen?

Kort orgelspel

GEBED

Gij die ongehoord
de ondertoon zijt
van ieder woord, elk lied -

Gij die ongenoemd
de ziel zijt
van ieders levensverhaal -

Gij die ongezien
van harte meeleeft
met alle lief en leed -

Gij die wij behoeven
als brood van de aarde
water uit de bron -

Gij met ons alle dagen
ons in het leven toegemeten.
Amen

LIED

*Dus geef licht, geef licht
aan degenen in het donker
die verdwaald zijn in de mist.
Geef licht, geef licht.
Geef alles wat je hebt.
Geef de liefde een gezicht.*

Geef, geef, geef, geef licht.

*Zie de wereld om ons heen
zie de leugen die regeert
zie de ongeleide leiders
en hun volk dat crepeert.
En zie de oorlog die maar doorgaat
ook al is ze ver van hier.
Onze wereld is te klein
om het niet te willen zien.*

*Dus geef licht, geef licht
aan degenen in het donker
die verdwaald zijn in de mist.
Geef licht, geef licht.
Geef alles wat je hebt.
Geef de liefde een gezicht*

Geef, geef, geef, geef licht.

EERSTE LEZING

Leviticus 13:1-3.45-46

*In het boek Leviticus staan allerlei voorschriften over
rein en onrein. Om deze regels dwingend te kunnen
opleggen werden ze aan God zelf toegeschreven.*

God zei tegen Mozes en Aäron: 'Als iemand een
zwellings, uitslag of een lichte plek op zijn huid heeft
die aan huidziekte doet denken, dan moet men hem
naar de priester Aäron of naar een van de andere
priesters brengen, die de aandoening moet bekijken.
Is het haar op de aangetaste plek wit geworden en
ligt die plek diep in de huid, dan is het een

huidziekte. In dat geval moet de priester die persoon onrein verklaren.

Wie door een huidziekte die onrein maakt, is aangetast, moet zich in lompen hullen, zijn haar los laten hangen, baard en snor bedekken en 'Onrein, onrein!' roepen. Zo iemand blijft onrein zolang de aandoening duurt. Als onreine moet hij apart wonen en buiten het kamp verblijven.

LIED

*Ik stak mijn kop soms in het zand
maar de haan die bleef maar kraaien
alsof hij zei je moet iets doen
om een verschil te kunnen maken.
Je kunt verdrinken in cynisme
alsof het toch niets uit zou halen
maar in de verte schijnt een ster
die de richting kan bepalen.*

*En hij geeft licht, geeft licht
aan degenen in het donker
die verdwaald zijn in de mist.
Geef licht, geef licht.
Geef alles wat je hebt.
Geef de liefde een gezicht.*

*Geef, geef, geef, geef licht.
Geef licht! Geef licht!*

EVANGELIE

Marcus 1:40-45

Er kwam iemand naar Jezus toe die door een huidziekte onrein was. Hij viel op zijn knieën en zei: 'Als je wilt, kun jij mij rein maken.' Jezus was ten diepste met hem begaan, stak zijn hand uit, raakte de zieke aan en zei: 'Ik wil het, word rein.' Meteen verdween de huidziekte en de man was rein. Jezus stuurde hem weg en zei hem de wacht aan: 'Denk erom dat je niemand iets zegt, maar ga je aan de priester laten zien en breng het reinigingsoffer dat Mozes heeft voorgeschreven, om ze zo het bewijs te leveren. Eenmaal vertrokken begon de man zijn verhaal overal te vertellen en ruchtbaarheid aan de zaak te geven. Met als gevolg dat Jezus niet langer openlijk in een stad kon verschijnen maar op verlaten plekken buiten de steden moest blijven. Toch bleven de mensen van alle kanten naar hen toe komen.

LIED

*Soms breekt uw licht in mensen door onstuitbaar.
Zoals een kind geboren wordt.
Gedenk de mens die wordt genoemd uw kind,
uw koninkrijk, uw licht.
Geen duisternis heeft ooit hem overmeesterd,
geen duisternis heeft ooit hem overmeesterd.*

*Gedenk ons die als hij geboren zijn,
eens en voorgoed,
die uit zijn mond uw naam hebben gehoord,
die moeten leven in de schaduw van de dood
die moeten leven in de schaduw van de dood.
Hem achterna, hem achterna, hem achterna, hem
achterna,
hem achterna, hem achterna, hem achterna, hem
achterna.*

OVERWEGING

Een krantenbericht met als kop: man redde vrouw het leven. Het gaat hier over een vrouw die met haar auto in een vijver terecht was gekomen. Er stonden wel twee of drie mensen toe te kijken, maar zij wisten niet wat ze moesten doen. 'Ja er zit nog iemand in', schreeuwden ze. Een man aarzelde geen moment, trok zijn schoenen en jas uit, plonsde in het ijsskoude water en zwom naar de auto. Later vertelde hij: 'Ik zag de hulpeloosheid en de doodsangst in haar ogen.' Uiteindelijk kon hij de autoruit inslaan en konden de man en de vrouw allebei onderkoeld naar de kant zwemmen.

Dit krantenbericht kwam bij mij boven toen ik in het evangelie van vandaag las: Jezus was ten diepste met hem begaan, stak zijn hand uit, raakte de zieke aan en zei: 'Ik wil het, word rein.' De man was naar Jezus toe gekomen, terwijl hij eigenlijk uit zijn buurt moest zien te blijven, omdat hij leed aan een huidziekte die onrein maakt.

Tot voor kort dachten we dat het hier ging om melaatsheid, maar in de Bijbel gaat het niet over lepra maar over allerlei soorten huidziekten en uitslag. Wie daaraan leed, werd onrein verklaard. Met 'onrein' was niet bedoeld dat iemand smerig of vies was, maar onreine mensen werden ongeschikt geacht voor deelname aan de eredienst in de tempel. Ook buiten de tempel werden onreine mensen gemeden als de pest. In de eerste lezing hoorden we al dat zulke mensen in gescheurde kleren moesten

rondlopen, met loshangende haren en een bedekte baard en snor. Ze moesten buiten de stad wonen en als ze toch iemand tegenkwamen, moesten ze roepen: 'Onrein, onrein.' Dan wist iedereen dat je uit hun buurt moest blijven. Ze werden dus afgegrensd van de rest van de samenleving, tot ze weer genezen waren, want dan konden ze weer ten volle gaan deelnemen aan het sociale en religieuze leven.

Tot voor kort dachten we misschien dat deze bepalingen uit het Bijbelboek Leviticus hardvochtige en verwerpelijke geboden zijn, bedoeld om zieken uit het openbare leven te weren. Dat zouden wij in onze verlichte tijden nooit doen, dachten we. Maar daar denken we nu wel anders over. Door de wereldwijde pandemie, die al meer dan jaar ons leven beheerst, zien we in dat bepaalde voorschriften uit Leviticus nog altijd best verstandig zijn. Daarom hameren ook wij nu nog op hygiëne en nog eens hygiëne, op afstand houden van elkaar, op isolatie en quarantaine, maar wel met als voordeel dat wij nu zover zijn dat we met vereende krachten goed werkende vaccins hebben kunnen ontwikkelen.

Orgelspel

In het evangelie van vandaag horen we hoe een onreine man eeuwenoude regels uit Leviticus overtreedt. Hij loopt regelrecht op Jezus af. In plaats van te roepen: 'Onrein, onrein' roept hij iets heel anders: 'Als je wilt, kun je mij rein maken.' Jezus heeft met hem te doen en ook hij gaat tegen geldende maatregelen in door geen afstand te houden maar de man aan te raken met zijn hand. Hij wordt geraakt door de ander en raakt de ander aan, en juist dat contact werkt genezend. Door wat Jezus doet en zegt bevrijdt hij de man uit zijn isolement. Hij ziet de zieke voor vol aan, hij heeft oog voor de mens achter de patiënt. Aandacht voor de ander is blijkbaar een heel goed medicijn.

Betekent dit dat we coronamaatregelen maar het beste kunnen negeren? Dat we vooral moeten gaan doen wat we niet kunnen laten? Nee, dat is niet zo. Maar wel is het waar dat deze maatregelen onze vrijheid inperken. Ze verstoren onze vertrouwde manieren van samenleven, ze duren veel langer dan ons lief is, zeker voor kinderen en jongeren, maar ook voor ouders en ouderen. Gelukkig zijn ze geen doel in zichzelf. Ze zijn het naleven waard zolang ze

het doel dienen waarvoor ze gemaakt zijn. Dat doel is dat we de crisis alleen samen kunnen overwinnen, en dat dit kan wanneer we opnieuw ontdekken dat ons leven draait om grondwaarden zoals zorg en aandacht voor elkaar. Veel beperkende maatregelen van nu zijn ingegeven door de overtuiging dat we het juist van aandacht en zorg voor elkaar moeten hebben in deze magere jaren. En voor velen van ons wordt deze overtuiging nog verdiept door het besef dat we omgeven en gedragen worden door een mysterie dat ons tegelijkertijd ver te boven gaat.

Zo zijn we ingebed
in een netwerk van liefdevolle betrekkingen,
waarin wij bewegen, leven en zijn,
waarin wij sterven en ooit weer opstaan.

ONDERBREKING

Orgelspel

LIED

*Gij hebt, o God, dit broze
bestaan gewild,
hebt boven 't nameloze
mij uitgetild, -*

*laat mij dan dankbaar leven
de volle tijd,
geborgen in de beven-
de zekerheid,*

*dat ik niet uit dit smal en
onvast bestand
van mijn bestaan zal vallen
dan in uw hand.*

GEDACHTENIS

- L. Het schijnsel van uw glans over ons bestaan –
de warmte van uw adem door ons heen –
een teken van uw genade in ons leven –
het gloren van uw ochtend in onze nacht –
met elkaar het brood breken, het leven delen –
de beker zoet en zuur samen drinken en
doorgeven tot alles zal zijn voldragen.

Denk aan die pijn hebben, tobben, in 't
ongewisse verkeren en ben dankbaar om hen
die - geen moeite te veel – hen bijstaan.

Bid voor hen die alle lief en leed met ons deelden en ons zijn ontvallen.

Vanavond rond haar sterfdag en verjaardag gedenken wij Antoinet Kruize-Rooijackers (2012) en Hub Kruize (2015). Ook gedenken wij alle jongeren en ouderen die door besmetting met het coronavirus gestorven zijn of zwaar gehavend blijven.

Denk ook aan die vergeten heengaan;
door oorlog, ongeluk of geweld omkomen;
van honger of dorst bezwijken;
't op de vlucht afgemat opgeven;
die hulp en moed met de dood bekopen;
zichzelf – waarom toch – het leven benemen.

Er zij licht, vrede, rust.

Kaars ontsteken

JEZUS MESSIAS EN WIJ

- G. *Moge ons voor waar verschijnen die genoemd wordt Zoon der mensen, die gezegd wordt: dood maar levend die gehoopt wordt: mens voor allen.*
- L. Geregeld doorbrak Jezus de geslotenheid waarin wij onszelf vaak gevangen zetten. Hij leefde van wat komen gaat, hij bracht Gods nieuwe wereld op aarde. Volkomen vol van God was hij, het geknakte riet zou hij niet breken, de kwijnende vlam niet doven, het recht ten slotte laten zegevieren.
- G. *Moge ons verschijnen deze, niet in droom, in stand van sterren, niet als spiegelbeeld in water maar in mensentaal van liefde.*
- L. Steeds was Jezus voor anderen in de weer, maar ook vaak in gebed verzonken, op een stille plek of in de bergen, waar hij nieuwe krachten opdeed, want bidden maakt anders en opent ook onze eigen ogen voor wat ons nu te doen staat.

- G. *In dit mensenbrood gebroken, levenskansen, recht voor allen. In het drinken van de beker, in vergeving en ontferming.*
- L. Van kindsbeen af heette hij Jezus, 'God bevrijdt' is zijn naam en zijn devies. Nog meer namen zijn hem toegedicht: Jood in hart en nieren, licht van de wereld, barmhartige en rechtvaardige, brood om van te leven, ware wijnstok, beeld van God, onze wijsheid, koploper en vredebrenger.
- G. *Moge ons verschijnen deze, ogenlicht en levensadem, knecht en koning, lam en herder, lieve meester woord van God.*
- L. In zijn voetspoor gaan wij verder, solidair met onze meest nabije naasten en ook met mensen ver weg, buiten onze eigen kleine kring. Geworteld in het lichtvolle Mysterie dat de bron is van ons bestaan. In het besef dat God daar woont waar wij hem binnenlaten, dat God nergens anders is dan waar wij zijn.

ONZE VADER / Otche Nash

Lied

*Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.*

GEBEDEN EN LIED

- G. *Alle leven is gegeven
door wie onze oorsprong is*

*die ons vraagt om zo te leven
dat er hoop en toekomst is.*

- V. Dat wij vol compassie geraakt worden door hen die dreigen ten onder te gaan aan harde maatregelen waarmee we Covid-19 onder de knie hopen te krijgen
- G. *Die ons vraagt in Christus Jezus:
maak wat klein is niet kapot
steun de weduwen de wezen,
dat is pas geloof in God.*
- V. Dat wij omzien naar elkaar, naar werkers in de zorg en het onderwijs, naar kinderen en jongeren, naar ouders en ouderen, naar eenieder die aandacht nodig heeft.
- G. *Alwie stoken ruzie maken,
raken hoop en toekomst kwijt;
wie van harte vrede maken,
bouwen aan gerechtigheid.*
- V. Dat wij solidair zijn met onze directe naasten, maar ook zorg hebben voor kwetsbare mensen, waar ter wereld ook, die misschien meer te lijden hebben dan wij.
- G. *Alle leven is gegeven
door wie onze oorsprong is
die ons vraagt om zo te leven
dat er hoop en toekomst is.
Zo geloven is God loven,
zo geloven is te doen;
zo geloven komt van boven,
komt van binnen, gaan we doen.*

ZEGENWENS

Je medemens wacht op liefde,
waardering en vriendschap.

Je medemens woont
niet ver achter de horizon,
niet ver over zee.

Je medemens, dat zijn mensen met een beperking,
die volwaardig willen meedoen in de samenleving,
het zijn zieken die wonen naast je deur,

collega's die hun baan verliezen.
In deze donkere tijd komt aan het licht
wat er echt toe doet:
gezondheid, saamhorigheid, liefde, verbinding.
Zegenen wij elkaar en God ons allen:

LIED

*De Levende zegene en behoede u,
de Levende doe zijn aangezicht over u lichten
en zij u genadig.
De Levende verheffe zijn aangezicht over u
en geve u vrede.
Zegen ons en behoed ons,
doe lichten over ons uw aangezicht
en wees ons genadig.
Zegen ons en behoed ons,
doe lichten over ons uw aangezicht
en geef ons vrede.
Zegene u de levende en de almachtige God.
Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen, amen, amen.*

ORGELSPEL

VERANTWOORDING

Deze viering is samengesteld door de Liturgische Werkgroep van Open Kerk m.m.v. Paul Arts en Emilie Schipperheijn.

Zolang er mensen zijn, t. Huub Oosterhuis, m. Lyon 1548; Welkom, naar Anita van Dam; Schuld bekennen, naar Franciscus / Peer Verhoeven; Bezinning, Dymphie van Helvert; Gebed, Peer Verhoeven; Geef licht, t. en m. Stef Bos, CD Geef licht; Overweging, Harry van Hal; Soms breekt uw licht, t. Huub Oosterhuis, m. Bernard Huijbers; Gij hebt, o God, t. Ad den Besten, m. Michael Stumpel; Gedachtenis, Peer Verhoeven; Jezus Messias en wij, Wim Weren; Moge ons voor waar verschijnen, t. Huub Oosterhuis, m. Tom Löwenthal; Onze Vader / Otche Nash, m. Nikolaj Kedrov Sr., koor Vox Animae; Voorbeden, Harry van Hal; Alle leven is gegeven, CD Jij leve lang; Je medemens wacht, naar Phil Bosmans; De Levende zegene u, m. G. Bremer, koor Kathedrale Cantorij Rotterdam; Afbeelding, Sarah Hendriks.